

Allureangst

Een bureau uit Apeldoorn presenteerde in de foyer van de Schouwburg de 'Toekomst Visie Lochem 2030'. Toehoorders waren de Gemeenteraad en een aardig gevulde zaal Lochemers. Het bureau ziet Lochem als een stad met allure en die eervolle omschrijving werd ook gebruikt in het Visie document. Niet alleen de bureaumensen uit Apeldoorn, maar ook bezoekers uit het westen plegen deze kwalificatie aan Lochem met haar fraaie buitengebied te geven. Helemaal fout!

Spreken over Lochem als een plek met allure is namelijk tegen het zere been van veel dames en heren van de Raad. Het felst was PvdA woordvoerder Beltman die vol overgave, en met veel allure pleitte voor het schrappen van 'allure' uit de Visie. Allure is immers een vies woord.

Je mag langs de IJssel wandelen en het een rivier van allure noemen, je mag op het grote veld rondkijken en het landschap van bossen en heide roemen vanwege aanwezig allure, maar wonen in een stad met allure is volgens de PvdA, CDA en GB wel het ergste dat een mens kan overkomen. Maar hoe zit dat dan met die 'gewone burger' waarvoor de PvdA zegt op te komen, de jeugd en de jonge gezinnen? Mogen die niet in een stad met allure wonen? Ooit gevraagd of zij daar tegen zijn?

Van de fracties van VVD, D66 en Groen Links mag allure gewoon in de visie blijven staan. Dat is ook een kwestie van allure, maar eigenlijk nog meer een kwestie van realiteitszin. Met in achtneming van de bij onze stad behorende kleinschaligheid en de bescherming van het waardevolle buitengebied moeten mensen die vanwege de Lochemse allure hier willen recreëren, wonen of hun oude dag slijten met de vlag in top worden binnengehaald. Dat is goed voor de Lochemse economie. En daar kan iedereen dan weer van mee profiteren: boeren, burgers, jeugd en buitenlui. Kortom een woon- en werkplek van allure.

Stichting Mooi Lochem.